

LENY EN RUUD WALTERS;

“IN OSS IS SOMS ZELFS
TE VEEL TE DOEN”





LENY OUWENS IS GEBOREN OP 18 NOVEMBER 1953 IN DE VLASHOEKSTRAAT OP NUMMER 8. ZE IS DE VIJFDE UIT EEN GEZIN MET VIER MEISJES EN DRIE JONGENS. ZE GAAT NAAR DE HEILIG HARTSCHOOL ('JUFFROUW KOELEN EN JUFFROUW VAN POPPELEN') EN NAAR HUISHOUDSCHOOL MATER CHRISTI AAN DE BURGEMEESTER PLOEGMAKERSLAAN. DAARNA VOLGT DE MAVO. VERVOLGENS GAAT ZE EERST WERKEN OP HET LABORATORIUM VAN ORGANON EN DAARNA BIJ CETEMA EN UITZENDBUREAU OSS IN DE MOLENSTRAAT. VANAF 1999 IS LENY DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER WALTERS TOTAL EVENT.

RUUD WALTERS (31 MEI 1952) KOMT UIT 'S-HERTOGENBOSCH EN VERTREKT OP EENJARIGE LEEFTIJD MET DE FAMILIE NAAR OSS. HET GEZIN TELT VIJF JONGENS EN TWEE MEISJES, VAN WIE RUUD NUMMER ZES IS. DE FAMILIE WALTERS GAAT WONEN IN DE KROMSTRAAT OP NUMMER 26, TEGENOVER HET HUIS VAN VAN LOOSBROEK (LATER VAN FRANS HEESSEN). OOK RUUD GAAT NAAR DE HEILIG HARTSCHOOL ('JUFFROUW LUIJK, JUFFROUW SMIT, MENEER PAAL, MENEER VAN OIJEN') EN DAARNA NAAR DE LTS AAN DE SPOORLAAN. VERVOLGENS NAAR DE ZEEVAARTSCHOOL, OM UITEINDELIJK ZIJN SCHOOLCARRIÈRE TE BEËINDIGEN MET EEN MTS-DIPLOMA. RUUD GAAT AAN DE SLAG BIJ GEBR. DE RIJK IN DE SWEELINCKSTRAAT, VERVOLGENS BIJ ESTEPE IN HEESCH EN SINDS 1996 BIJ VAN RAAK STAAL.

LENY EN RUUD HEBBEN DRIE ZOONS: **FERRY (30)**, **BOB (27)** EN **RICK (24)**.

LENY

Mijn eerste herinnering aan Oss is eigenlijk het spelen in de polder achter de Heilig Hartkerk. Ik zie nog de boerenkarren met hooi voor me. In die tijd werd de Kennedybaan gebouwd, en de velden in de Amsteleindstraat stonden nog vol met margrietten en korenbloemen. In de winterdag op botjes schaatsen op de vijver. Ik weet ook nog dat wij als meisjes op school een rok moesten dragen.

RUUD

Mijn broers en ik trokken meer naar de Kortfoort. Wij waren vaak te vinden op het veldje waar tegenwoordig het sportterrein van het Maaslandcollege is. Daar speelden we met Hans van Uden, Joris Verweij en Pieter van Loosbroek. Dat was een ontzettend leuke, zorgeloze tijd. Onze tuin grensde aan het terrein van de Dahliavereniging en de leden ervan waren niet blij met ons. En we pikten het fruit uit de bomen van de buurman of gingen schieten met de windbuks van ons vader.

LENY

Wij gingen naar het oude zwembad en met het hele gezin heel vaak naar de dode arm van de Maas. Mijn vader leerde mij daar zwemmen.

RUUD

Wij hadden een zeilboot en mijn vader gooide mij uit de boot en riep: "En nou zwemmen!" We zaten altijd in de jachthaven in Lithoijen. Dan mochten we waterskiën achter de boot van Bob Groenewoud.

LENY

's Zondags gingen wij naar 't Stickske. Dat was een snoep-

winkeltje op de hoek van de Bosschestraat. Het uitkiezen duurde vaak veel langer dan het opeten. Wat heeft die vrouw veel geduld met ons gehad! En met het gezin picknicken bij Alem aan de Maas of naar opa en oma. Zij woonden in de Hazenakkerstraat, op de plek waar nu het huis van Herberts staat. Daarachter lag de wielerveding van Kiskes.

RUUD

In het centrum herinner ik me nog de winkel van Speet. Beneden kon je door de hele winkel lopen en op de bovenverdieping was het speelgoedparadijs. Vooral in de tijd vóór Sinterklaas gingen mijn broers en ik daar vaak kijken. En in de zomer naar Meijs Wolf om vliegerpapier te kopen. En dan stalen we de houtjes bij de timmerfabriek op de Kruisstraat. Daar heb ik vaak hard moeten lopen met de opzichter achter me aan.

LENY

En de kermis niet te vergeten. Daar gingen we met alle kinderen dan op zondag naar toe. Dan voelde je een soort spanning opkomen. Waar nu Sprangers zijn kantoor heeft, stond dan een poppenkast. En we gingen nooit naar huis zonder paling. Mijn vader was namelijk een enorme visliefhebber.

RUUD

Dat ik Oss nu zo'n geweldige stad vind, kan ik niet zeggen. Ik zou nooit uit Oss weg willen. We hebben hier ook al onze vrienden en kennissen. Maar Den Bosch trekt mij meer. Daar heb je veel meer gezellige terrasjes en restaurantjes. Daar zijn andere mensen. Het bruist daar meer.

LENY

In Oss zit je nooit alleen op het terras. Dat is een voordeel. Ik ken zoveel mensen, ook omdat ik in Oss ben geboren en

getogen. Den Bosch is wel een mooiere stad. Het is daarom ook zo jammer dat er in Oss zoveel is afgebroken.

RUUD

Oss is een industriestad, een arbeidersstad. Heel veel mensen vinden hier toch nog hun emplot. Dat heeft wel iets, net als Rotterdam. De mouwen oprollen hoort wel een beetje bij Oss.

LENY

Vroeger was er veel meer grootindustrie door onder andere Philips en Unox. Toen was er ook meer saamhorigheid, omdat de mensen hard moesten werken. Er is later wel veel import gekomen, maar dat heeft niet veel invloed gehad op de sfeer van de stad.

RUUD

De toekomst zie ik voor Oss wel positief in. Ik denk dat er de komende jaren toch veel valt te beleven. Er wordt bijvoorbeeld al meer industriële grond uitgegeven. Dat is een gunstige ontwikkeling.

LENY

En er ontstaat een krachtenbundeling in het centrum door de samenwerking tussen de winkeliers en de gemeente. Van een mooi centrum wordt uiteindelijk iedereen beter.

RUUD

Het imago van Oss is nu toch: hier is weinig te beleven.

LENY

Dat ben ik helemaal niet met je eens. Koopzondagen, Koninginnedag, er is zoveel te doen. Soms zelfs te veel. En dan komt ook nog Lith erbij. Ik hoop in dat kader één ding: dat alle vrije ruimte tussen Oss en Lith straks niet wordt volgebouwd.

	Leny	Ruud
Café	La Colline	Venezia
Restaurant	Herperduin	Buitengewoon
Boek	<i>Het huis aan de kust</i>	<i>Brabants Dagblad</i>
Film	<i>A good year</i>	<i>De aanslag</i>
Land	Frankrijk	Italië
Stad	Den Haag	Barcelona
Leukste plekje	Tuin	Tuin
Grootste ergernis	Mensen met een kort lontje	Stoplichten
Mooiste herinnering	Alle vakanties met het gezin	Geldt voor mij ook
Grootste Ossenaar	Ons pap	Theo Henskens